

Vrijdag 20 mei 2016 - 4^{de} verjaardag van Dorpshuis De Rijstpekker in Hulste

Op 20 mei vierden we de vierde verjaardag van Dorpshuis De Rijstpekker. De mooie uitnodigingen voor de 80- plussers van Hulste waren al een tijdje bezorgd door de vrijwilligers, maar ook alle andere geïnteresseerden van Hulste die zich hadden ingeschreven, konden deelnemen aan dit verjaardagsfeest. 150 mensen schreven zich in voor de lekkere feestmaaltijd.

Al van vóór 9 uur waren de vrijwilligers bezig met de voorbereidingen: tafels en stoelen klaarzetten, tafels dekken, aperitief voorbereiden, ijscoupes klaarmaken, ...

De eerste deelnemers sijpelden al vanaf 10.30 uur binnen en genoten van een lekkere aperitief. Er was keuze tussen fruitsap, cava en Picon. Ondertussen bracht het personeel van OCMW Harelbeke al het gerief en de ingrediënten aan voor de barbecue, die professioneel werd klaargemaakt door de koks van de Parette. Vanaf 11 uur stroomde het volk goedgeluimd binnen, klaar om er een aangename dag van te maken.

Na de verwelkoming door centrumleidster Lieze en Schepen Dominique Windels, kon er aangeschoven worden voor de barbecue. Alle vrijwilligers en personeel van de Rijstpekker waren druk in de weer om de 150 genodigden op hun wenken te bedienen. Velen schoven een 2^{de} keer aan, want de feestmaaltijd smaakte overheerlijk. Het dessert heeft niemand afgewezen: roomijs met een coulis van aardbeien, versierd met een verse aardbei. En voor één keer mocht het er eentje met slagroom zijn! De vrijwilligers hadden hun handen vol met het afruimen van de tafels en het opdienen van de koffie.

Op het podium waren twee leuke, in het zwart geklede gasten zich aan het klaarmaken voor de show. Deze getalenteerde entertainers, Rudi & Alex genaamd, brachten een anderhalf uur durende medley van liedjes uit "de oude doos". Sis en Marina openden de dans en meerdere koppels volgden hun voorbeeld. Er werd gezongen en gedanst, een eenvoudige chachacha werd aangeleerd en zelfs een polonaise hoorde erbij.

Rond 16u begonnen de eerste feestgangers, - vermoeid maar voldaan – af te druipen. De vervoerdienst bracht iedereen die dat wenste naar huis. Ondertussen waren de vrijwilligers weer op post om de zaal op te kuisen en alles spullen netjes op te bergen.

De vrijwilligers rondden de opkuis af met een gezamenlijke drink en zowel Celine als Lieze zagen dat het goed was.

Sis Verschelde